

Årsberättelse för Segerstads Hembygdsförening 2017

Styrelse:

Ordf. Elisabeth Härenstam
Vice ordf. Elly Johansson
Kassör Victoria Grundtman
Sekr. Gunilla Strandberg
Övr. ledamöter Gert Almén
Margareta Edsgård
Thore Karlsson
Johan Strandberg
Anne Walum
Gunilla Östangård

Valberedning: Carl-Axel Hederos

Lars Hjelm

Revisorer: Bengt Edsgård
Per Sandbu

Sammanträden: Under året har vi haft 7 protokollförda sammanträden och ett oräknat (inte oräkneligt) antal möten i olika arbetsgrupper bl.a inför Mat-och-Konstrundan och Valborgsfirandet.

Medlemsantal: Det märkliga är att antalet betalande medlemmar sjunker medan antalet besökare på våra aktiviteter hela tiden ökar! Inför årsmötet 2018 har vi, från året 2017
BARA 53 BETALANDE HUSHÅLL !

Årsavgiften: är oförändrat 150 kr. Problemet med medlemskap i Värmlands Hembygdsförbund kvarstår. De godkänner inte medlemskap per hushåll och det är dyrt att vara med.

Utskick: Vi har gjort 9 utskick under året. Varenda brevlåda i Segerstad har fått våra inbjudningar ordentligt nerstoppade inför varje nytt evenemang. Vi postar dessutom till den trogna skara "utsocknes" som stöder föreningen fast de bor på annan ort.

Annonsering: Inför årets Mat-och-Konst-runda var annons införd i GV-nytt och i Karlstads Evenemangskalender. Lena Sewall skrev en fantastisk artikel i NWT.

Genomförda arrangemang under 2017:

Årsmöte: Årsmötet hölls i vårt rum, det gamla sockenbiblioteket i Församlingshemmets källare. Rummet är nu vackert och trivsamt inrett . Böcker från det gamla biblioteket finns kvar i de platsbyggda hyllorna. Det stora gamla slagbordet (varifrån?) samlar lätt tolv personer. Över bordet hänger en nyinköpt järnkrona för levande ljus .Den vackra chifonjen från Åsunda, skänkt av Margareta Edsgård, rymmer papper, pärmor och överraskningar och pryder verkligen sin plats.

Väggmålningarna ligger helt fria att glädjas åt. Deltagarna vid årsmötet var ovanligt många och efter sedvanliga förhandlingar fick kaffe och smörgås intas en trappa upp i församlingssalen. Som ny ledamot i styrelsen valdes enhälligt och med förtjusning, Gunilla Östangård.

Pubverksamheten: Pubverksamheten pågår varje sista fredag i månaden kl.19.00 - 22.00. Generösa pubansvariga Gert Almén och Carl-Johan Holmberg har utökat tiden med en timme. Puben är enbart för medlemmar i Segerstads Hembygdsförening och den är mycket välbesökt och otroligt uppskattad av både små och stora. Puben har blivit en verklig mötesplats för gemenskap och trivsel i Segerstad. Alkohol fria drycker finns alltid och är en självklarhet för den som inte fyllt 20 år. För barn finns Festis och överraskningar att hitta i en låda. Efter ett beslut i styrelsen finns nu en bokhylla i Magasinet med böcker att låna, lägga beslag på eller för att sätta dit nya. Bokcafé har vi ju hört om, men *Bokpub* . . är det nog inte många föreningar som kan stoltsera med.

Valborgsmässoafton: Med bestörtning och besvikelse tog Hembygdsföreningen emot meddelandet från kyrkoherde Per Lundberg, att vi inte längre får elda Valborgsmässoبران vid Segerstads Församlingshem. Anledningen är att det numera ligger en infiltrationsbädd på baksidan. Det blev heller ingen vårandakt med vårsånger i kyrkan, men vad som låg under det, vet vi inte. Det kan knappast vara en infiltrationsbädd. Ingen anade, då vi förra året nappade på Länsstyrelsens fina erbjudande om att fira Valborg på Arnäs Udde, att det var sista gången vi hade kunnat få fira vid Segerstads Församlingshem. Så slocknade en 60-årig tradition.

Men elden slocknade inte i Segerstads Hembygdsförening! Tack vare Irene och Hans-Ove Jensen, firade vi våren på Liljenäs " Som aldrig förr!" med en väldig brasa, med Victoria Grundtmans våffelbageri inne på logen, med levande musik av ungdomarna Strandberg och eldshow från Teater Mimulus. Runt tvåhundra besökande!

Midsommarafton: Traditionsenligt inbjöd vi alla till att dricka sitt elvakaffe i gröngräset vid Segerstaby's gamla skola. Här klär vi stången och dansar till Åsa och Anders Grumer på fiol och till familjen Strandberg på det mesta. Över hundra personer samlades och njöt av sol, dans och samvaro och så av Café Myntas nybakade bröd förstås.

Sommarcafé: Varje lördag-söndag i juli var det Café i Magasinet. Detta tack vare Sanna och Lisa Skyttborn från Frubacka som öppnade ett sommarvackert Magasin med hembakat bröd och hemgjord glass. Gott om plats både ute och inne. Till och med Victorias häst fick plats vid husknuten. Succé !

Mat-och-Konstrundan: 19 augusti kl. 11.00 – 16.00 Se särskild bilaga.

Strålände sol! Svårt att räkna antalet besökare. Gissningsvis ca 500. Allt fungerade tack vare alla fantastiska engagerade med Margareta Edsgård som general. De flesta besökare verkade starta ute hos Gunilla Östangård på Karterud , för att inte missa hennes goda hamburgare! Så la de en bra grund för att orka med allt roligt, intressant och vackert under den fortsatta dagen på Segerstad. Artikel i NWT.

Logdans på Liljenäs: Mat-och.Konstrundan avslutades med Logdans hos Irene och Hans-Ove Jensen på Liljenäs och de som varit med om den var rent av lyckliga! Inte så många var det tyvärr, kanske 35-40 gäster, men vilken dansglädje! Ingen satt still vid de dukade borden. Alla dansade hela tiden! Man dansade en och en, lika väl som tre, fyra, fem... Allt var möjligt till Gretas orkester. Bobo och Irene som hade ordnat allt kände en viss besvikelse över den låga närvaron. Bord, stolar, björkar, blommor, dukar, orkester. Allt hade de fixat som avslutning på Mat-och-Konstrundan. Nu var många av de engagerade helt och totalt slut när dagen var över och orkade helt enkelt inte iväg på logdansen. Alla önskade logdans igen, men en annan dag. Hembygdsföreningen tackar Irene och Bobo varmt !

Boksläpp 1: Under Mat-och-Konstrundan hade Segerstads Hembygdsförening diktläsning och boksläpp i Magasinet. Det var i ett samarbete med Nors Hembygdsförening som vi tog beslutet att trycka Lars Gustafssons dikter. Lars fick inte en lugn stund den dagen. Han fick läsa sina dikter hela tiden och nästan varenda bok blev såld.

Berättarkväll: Torsdagen 16/11 var det berättarkväll i Magasinet. Levande ljus , fika med nybakat bröd av Johan Strandberg och så berättelsen om *Stjärnan från Betlehem* . Just den här versionen gissar vi att ingen hört någonsin. 27 gäster. Berättare: Elisabet Härenstam Musik: Åsa Grumer Inträde med fika 40 kr och dragning på inträdesbilj. Vinst: Åsa Wettres Änglabok .

Boksläpp 2:

Tre Adventssöndagar i rad hade vi café i Magasinet. Första söndagen i Advent, i samband med Adventscafé hade vi boksläpp än en gång. Den här gången var det nyutgivning av Arvid Kartmans bok *Minnen från sjön i fred och krig*. Arvid Kartman 1910 – 1995, känd som skicklig och pålitlig båtbyggare och ägare till Segerstads Båtbyggeri, var också en memoarskrivande sjöman. Tack vare syskonen Kartman, fick vi möjligheten att ta del av hans minnen och dagboksanteckningar. "Sjömansmusik" med Åsa Grumer. Magasinet var långt mer än fullsatt. Folk fick stå runtom, överallt och hela vägen upp i trappan.

Adventscafé:

I år hade vi julmarknad i tre delar kan man säga.

1:a Advent Victorias Café med hembakat, julgodis och så boksläpp av Arvid Kartmans bok. Se ovan. Musik med Åsa Grumer vid boksläppet och av Åsa och tre små fiolspelande tomtar från Kulturskolan lite senare.

2:a Advent Strandbergs Café med hembakat, hantverk, konst och böcker. Levande ljus, marschaller, godis och glögg.

3:e Advent Jennies Café med hembakat. Saffransbröd. Karteruds gård med gulashgryta att äta på plats eller köpa med sig hem. Vid Magasinets vägg, ute i snön och kylan stod Gunilla Östangård och Thore Karlsson vid ett vackert dukat bord, en lysande julgran och en flammande eldkorg och slevade upp Gunillas rykande heta gulaschgryta. Oemotståndligt. Nybakat bröd, långjäst och nygräddat fanns också att köpa.

Skidspår:

När snön började falla och låg kvar över Segersta´s slätten denna kalla vinter, drog Gert Almén ut med Hembygdsföreningens inköpta spårmaskin och gjorde fina skidspår över gårderna runt byn. Det blev ett 3-km och ett 5-km spår till stor glädje för alla skidåkare. Sportlov i Segerstad? Perfekt! Stort tack till Gert!

Så avslutar vi vårt verksamhetsår 2017. Varmaste tack till alla som arbetar i Segerstads Hembygdsförening. Tack för engagemang på alla håll och kanter. Tänk, att det bara finns så mycket ideellt engagemang. Tänk ändå, att det finns så många människor som arbetar för att Segerstad ska vara en trygg och skön plats att leva och bo på. Men vad krävs det för att få fler betalande medlemmar?

På uppdrag av Segerstads Hembygdsförenings Styrelse. 5/3 -18

/ Elisabet Härenstam , ordf/

