

# Årsberättelse för Segerstads Hembygdsförening 2014

Styrelse:

Ordf.	Elisabet Härenstam
Vice ordf.	Elly Johansson
Kassör	Hans-Ove Jensen
Sekr.	Per Samuelsson

Övriga ledamöter:

Gert Almén  
Marie Barthelsson  
Margareta Edsgård  
Irene Jensen  
Christer Jäger  
Helena Neymark

Valberedning:

Calle Hederos  
Lars Hjelm

Revisorer:

Bengt Edsgård  
Per Sandbu

Under året har vi haft 5 protokollförda sammanträden samt arbetsmöten och planeringar med enbart egna anteckningar.

Medlemsantalet är oförändrat 196 betalande hushåll, sedan några strukits/flyttat och några tillkommit. Medlemsavgiften har varit 150 kr vilket inte tycks ha avskräckt någon. Inbetalningskort bifogades med årets första utskick. Allt-i-ett från Kommuntryck i Karlstad.

Sammanlagt har sex utskick delats ut till Segersta´borna under 2014. Det är de två vår- och höstprogrammen samt särskilda inbjudningar till Valborgsmässöfirande, midsommarfirande, Soppa och stillhet, Glögg och Gospel. Dessutom har tre separata inbjudningar delats ut för att inbjuda till sommarens Cafe´ och utställningar i Magasinet. Dessa har gjorts av de tre respektive ansvariga för Sommarcaféerna. Att dela ut inbjudningar och påminna om programpunkterna har visat sig fungera väldigt väl.

2014 har varit ett mycket aktivt och spännande år med lite nya tankar och idéer och en bra uppslutning vid arrangemangen.

## **Genomförda arrangemang under 2014:**

### **Årsmöte den 3:e mars kl. 18.00 i Magasinet**

Vi bjöd på kaffe och smörgås som vi brukar. Hade trevligt som vi brukar. Dålig uppslutning... som det brukar på årsmötet. Vi avtackade Camilla Hallén som ställt upp och gjort så mycket för Hembygdsföreningen och vi välkomnade Margareta Edsgård som ny ledamot. Detta kom visst som en glad överraskning för Margaretas far, Carl-Olof, trogen stöttepelare och förebild för Hembygdsföreningen och ende deltagare, utom styrelsen på årsmötet. Jonas Lindberg som inte kunnat delta under

året, ersattes nu av Christer Jäger. Vi gläder oss åt två nya kompetenta och sköna ledamöter.

Vi beslöt att höja årsavgiften till 150 kr, vilket föreslagits på årsmötet 2013.

### **Pubverksamheten**

har pågått varje sista fredag kl. 19.00 – 22.00 som ett av Hembygdsförenings mest uppskattade och välbesökta tilltag. Puben öppnas sista fredagen i januari för att sedan hålla öppet hela året, med sommaruppehåll juni och juli. Detta tack vare Gert Almén och Karl-Johan Holmberg.

### **Grillkväll vid Magasinet 30/5 kl.19.00**

Sista pubkvällen före sommaruppehållet är det numera tradition att mötas vid Magasinet och grilla medhavda godsaker i kvällssolen. Långbord dukades och ca femtio besökare, både stora och små, njöt av samvaron. Än en gång diskuterades hur vi skulle lyckas tacka Gert och Karl-Johan för deras engagemang.

### **Valborgsmässoafton**

firades än en gång i Församlingshemmet. Mycket välbesökt trots ruggigt väder. Traditionenligt startade det med **Vårändakt** i kyrkan kl.19.00 följt av **Öppet Hus** i Församlingshemmet.

I år valde vi att ändra konceptet en smula. I stället för kaffe, kakor och bullar fanns det nu smörgås med två sorters ost, en herrgård och en brie med paprika, plus en chokladruta (ur *Om jag kunde hitta moster Mildas maränger*) Brödet skänktes av Per Samuelsson. Som vanligt fanns det korggubbar på plats och korven hade strykande åtgång i den kalla vinden. Den hårda vinden gjorde oss, in i det sista, tveksamma till att elda men när vinden saktade ner en smula vågade ändå **Gumman Tö**, i Eva-Mi Tappers gestalt, att tutta på. Hon fick verkligen slita ont ett tag innan det tog sig. Den hårda kalla vinden gjorde också, att Gumman Tö fick korta ner sitt program.

Vårsångerna hade vi redan sjungit inne i värmen till Percy Schutzers ackompanjemang. Han spelade på piano och synth . . .samtidigt! Inomhus fanns också fiskdamm för barnen och lotterier med massor av plantor uppdrivna av Per, som uppskattade vinster. Vi hade också ett barnlotteri som Marie Barthelsson hade ordnat, med vinster från IKEA. Också mycket uppskattat.

På grund av det hemska vädret stannade faktiskt de flesta inomhus och betraktade årets fantastiska fyrverkeri genom fönstret. Det var än en gång Per som inhandlat, riggat upp och ansvarade för skådespelet. Vad det small!

### **Tre helger med Sommarcafé i Magasinet:**

- Maj** 24-25 maj kl.11.00 – 16.00 **Änglajorden**. Jessica Kjellgren med sin vackra keramik och underbart hembakat bröd.
- Juni** 28-29 juni kl.11.00 – 16.00 **Café, vernissage, boksläpp och musik** i både Magasinet och skolan. Hela familjen Strandberg med Gunilla, Johan som utställare och barnen Tilda, Love och Noel som musiker.
- juli** 12-13 juli kl.11.00 – 16.00 **På väg**, abstrakt måleri, akryl. Café!  
Charlotta Hedström ställde ut i gröngräset på gamla kyrkplatsen.

Vi är otroligt nöjda med sommarcaféerna och tacksamma för det engagemang utställarna visat med spännande konst, trevlig samvaro och så mycket gott att smaka på.

### **Ännu mer sommarcafé i Magasinet**

Inspirerad av mijön i och runt Magasinet och kanske också av sin mors utställning i juli, startade Amanda Hedström ett tvåveckorscafé som blev succé på alla sätt. Magasinet blev storstädat, ommöblerat och vackert och trivsamt inrett. Här kunde man dricka kaffe och äta smörgåsar på nybakat surdegsbröd. Det var chevre, rödbetor, honung och goda ostar. Där fanns ett lockande loppis och hemkokt jordgubbssylt. Amanda visade verkligen hur fint vårt Magasin kan fungera som mötespunkt. Förhoppningarna växer när det gäller tillbyggnaden av Magasinet.

### **Midsommarafton**

Också här tänkte vi lite nytt. Vi ändrade tiden till kl.11.00 och inbjöd till midsommarfirande och elva-kaffe tillsammans i gröngräset. För dem som inte ville släpa med egen fikakorg, fanns Café Mynta på plats. Detta år kunde man alltså köpa nybakat bröd av Jennie Forsberg.

Spelmännen Åsa och Anders Grumer spelade och ledde dansen runt stängen. Det kom mycket folk och många uttalade sin uppskattning. Det gällde själva firandet och musikerna, men också klockslaget 11.00. Även om man går till skolan och firar så hinner man med det egna firandet och de egna gästerna. Vi hade delat ut särskilda inbjudningar i brevlådorna för att påminna om firandet och det berömdes också.

### **Midsommardagen**

Gudstjänst på gamla kyrkplatsen kl.15.00 Det var sol och vind och mycket folk. Fler besökare än vi hade tänkt oss, så vi fick dela Margareta Edsgårds goda vetelängder i mindre och mindre bitar och halvera Elisabets chokladrutor. En fin söndag.

### **Årets enda fiasko**

Det var 22 /8 då vi hade tänkt upprepa förra årets succé: Logdans på Liljenäs loge med Gretas. Till vår absoluta bestörtning uteblev publiken! Begrip det, den som kan.

### **Stillhet och soppa!**

Lördagen 18/10 samlades arton personer vid Magasinet för en stilla höstvandring ledd av diakon Charlotta Hedström. Vi vandrade den runda som Segerstads skolbarn en gång döpt till "Jorden runt". Vi gick de fem kilometrarna med stationer för stillhet och meditation. Vandringen avslutades med Irene Jensens underbara champinjonsoppa och nybakat bröd från Helena Neymark.

### **Gospel och glögg!**

Lördagen 22/11 i Segerstad kyrka. Ännu ett försök till nytänkande i år. Vi satsade inte på julmarknad utan inbjöd istället kören "Neighbourhood Gospel" från Frykerud att komma och sjunga in jultiden, under ledning av Ammi Ericsson .

Hembygdsföreningen bjöd på glögg och pepparkakor utanför kyrkan. Marschaller och ljus, lyktor och granris på vårt bord gjorde att folk gärna dröjde sig kvar både före och efter konserten, för att träffas och prata.

Många var vi som tyckte att musiken lät som allra bäst, hörd utifrån. Vilket ös, vilket gung och vilken glädje, men också . . .vilken ljudnivå!

Kördeltagarna själva var helt upprymda över det mottagande vi gav dem. Till det bidrog i allra högsta grad den fina smörgåstårtan som Christer Jäger bjöd dem på.

Nöjda och glada avslutar vi verksamhetsberättelsen för 2014 .

Segerstad 23/2-15

.....  
Elisabet Härenstam/ordf

.....  
Helena Neymark/sekr