

Årsberättelse för Segerstads Hembygdsförening 2016

Styrelse:

Ordf.	Elisabet Härenstam
Vice ordf.	Elly Johansson
Kassör	Victoria Grundtman
Sekr.	Gunilla Strandberg
Övriga ledamöter:	Gert Almén
	Margareta Edsgård
	Christer Jäger
	Thore Karlsson
	Johan Strandberg
	Anne Walum
Valberedning:	Carl-Axel Hederos
	Lars Hjelm
Revisorer:	Bengt Edsgård
	Per Sandbu

Sammanträden:

Under året har vi haft 8 protokollförda sammanträden samt arbetsmöten och planeringar med egna anteckningar.

Medlemsantal: Medlemsantal räknas i hushåll och är vid tiden för årsmöte-16 hade vi 178 betalande hushåll. 150 kr årsavgift. Att vi använder oss av medlemskap per hushåll har verkligen gjort det dyrt för oss att vara med i Värmlands Hembygdsförbund. Där godtar man inte det här sättet att räkna, utan dubblar siffran och räknar att vi, statistiskt sett, har två medlemmar per hushåll. Styrelsen har därför under året diskuterat medlemskapet i huvudorganisationen. Vad får vi för pengarna? Är det värt det? Inget beslut är taget.

Utskick: Vi har gjort tio utskick under året. Vi åker runt till alla brevlådor i Segerstad. Vi postar till sextiotvå "utsocknes" betalande medlemmar.

Utskicken har gällt vår-sommarprogram, kännedom om den ev. bergtåkten i Segerstad, inbjudan till föredrag om hur man beskär äppelträd, särskild inbjudan till Puben i byn, Valborgsmässofirandet, meditationsvandring, midsommarfirandet, spökvandring, julmarknad och inbjudan till Värmlands Museum med föredrag av konstvetare Elisabeth Hidmark om Bråte Gård. Boken om Bråte Gård är utsedd av Föreningen Värmlandslitteratur, till Värmlands vackraste bok 2016.

Annons: En annons införd i GV-nytt med inbjudan till Adventsgudstjänst i Segerstads kyrka och Julmarknad i Församlingshemmet. Nor -Segerstads Församling avböjde att dela annonskostnader men la in julmarknaden i sin ordinarie "kyrkruta" i GV-nytt.

Genomförda arrangemang under året 2016:

Årsmötet hölls i Magasinet 10:e mars med sedvanliga förhandlingar. Kaffe och smörgås. Årsmötet valde in och välkomnade Anne Walum och Thore Karlsson som nya ledamöter och Victoria Grundtman som kassör.

Varmt tackades avgående kassören Hans-Ove Jensen och ledamoten Helena Neymark och förärades de minsann både Segerstadhonung och Klässbolhandduk.

Pubverksamheten i Magasinet pågår varje sista fredag i månaden kl.19.00 – 21.00. Puben har växt i betydelse, uppskattning, besökare och. . . antal ölsorter! Ansvariga är Gert Almén och Carl-Johan Holmberg med Margaretha Jansson och Lars Hjelm som vikarier och fixare av fantastiska musikquis. Puben är öppen enbart för medlemmar. Alkohol fria drycker finns alltid och är en självklarhet om man är under 20 år. För barn finns Festis och roliga överraskningar att hitta i en låda.

Valborgsmässoafton blev i år något alldeles extra. Länsstyrelsen hade rensat stränderna på Arnäs Udde och på uddens nordvästra sida låg en stor och stilig rishög på stenskravlet som skjuter ut i vattnet. Segerstads Hembygdsförening fick en fantastisk möjlighet att bjuda på en Valborgsmässoafton utöver det vanliga. Under dagen kunde var och en fira som den önskade, vandra på de markerade och handikappanpassade lederna i naturreservatet, grilla korv på angivna platser. Klockan 20.30 samlades alla. Vinden stillnade. Brasan brann ”*med tusende kransar*” som det står i sången och ungdomarna/ musikerna Tove, Noel och Tilda Strandberg stod mot en björk och sjöng och spelade som änglar. Johan Strandberg harklade liv i en trumpet som inte fått ta ton på trettio år, sa han åtminstone. Det var det svårt att tro på när *Ack Värmeland du sköna* ljöd ut över vattnet och följdes av Tildas klara solosång. Små och stora barn lekte i vattenbrynet. Nya och gamla vänner pratades vid medan skymningen föll. Efter glada hurrarop för våren från över hundra röster, kom som avslutning en stark och vacker eldshow mot svart vatten och kvällshimmel. Det var Astrid Walum som förtrollade oss. Alla var helt lyriska när vi vandrade hemåt på stigen, i mörkret som lystes upp av utplacerade solcellslampor. Vi är så glada att vi tog vara på det här tillfället och styrelsen har fått ta emot många uppmuntrande hälsningar och tack för detta. Själva har vi framfört vårt tack till varandra, till Länsstyrelsen, Räddningstjänsten och Skogstyrelsen som gjorde detta möjligt.

Meditationsvandring söndag 5:e juni kl.15.00. Vi vandrade under ledning av diakon Charlotta Hedström och gick en lätt slinga på järnåldersgravfältet nära Prästbol, till vänster in i skogen på väg mot Årsås. Thore Karlsson gjorde en snygg skylt med texten *Tyst stig*, som fortfarande visar vägen in. Vi vandrade under tystnad med korta pauser för textläsning, meditation, sång. Efteråt plockade vi fram våra egna medtagna fikakorgar, slog oss ner i gräset och tog eftermiddagsfika tillsammans. Det var tolv personer som vandrade i sol och stillhet och som hoppas att det kommer att bli fler tillfällen att möta sommaren och sig själv, på ett alldeles nytt sätt.

Spökvandring fredag 2:e september kl.19.00 – 22.00 då var det tvärtom. Det var långtifrån stilla. Då var det hemska skrik och skratt och tjut som bröt tystnaden i den mörka skogen vid Bre´sand. Skräckfylld förtjusning, möjlighet att få en hemsk ansiktsmålning, lyssna på en kvalificerad spökorkester och grilla korv medan man väntade på att få gå in i Häxans Skog. Allt detta, tack vare en idé från Margareta Edsgård och så förstås själva Häxan Fia Haugmo. Fia, som i sin egen skog, gjort den här installationen med ett otroligt arbete och en aldrig sinande fantasi. Segerstads Hembygdsförenings Styrelse gick inte att känna igen. Samtliga var utklädda till spöken och ruskiga figurer och smög antingen ljudlöst och iskallt omkring eller skrämde livet ur folk med vilda vrål, Stigen man vandrade i Häxans Skog var upplyst

med marschaller och i mörkret rörde sig otroliga varelser som skuggor. Vi hade hjälp av ungdomar från Vålbergsskolans högstadium och de levde sig verkligen in i sina skrämmande roller (och upptäckte att en Hembygdsförening kan vara mer än "pensionärer och spinnrockar") Under vandringen fick besökarna stanna till vid olika bemannade stationer och utsättas för olika prov innan de fick gå vidare.

Till denna vandring fick man anmäla sig. Vi satte också en åldersgräns på 8 år och i vuxens sällskap och det var välbetänkt. Vi tog 50 kr i inträde för vuxna och 20 kr för barn upp till 15 år. Vi hade 80 betalande besökare, men ingen kan egentligen vara riktigt säker på hur många fler ickebetalande, synliga och osynliga, besökare som smög omkring i mörkret. Eller hu-uuuur?

Midsommarafton inbjöd vi till elvakaffe, dans och sång runt midsommarstången vid Segerstabyns skola. För varje år kommer det fler och fler som tycker om detta enkla och opretentiösa sättet att fira. I år räknade vi till nära hundra personer i dans, på filtar eller lekande runtom på skolgården. Man har med egen kaffekorg eller köper av Jennie Forsberg från Café Mynta/ Frubacka. Thore Karlsson hade ordnat fram den gamla stommen till stång och rensat den från fjolårets dammiga löv och folk som kommer bidrar med blommor. Varje år tycker vi, att nu har vi den vackraste stången någonsin. I år hade vi det igen. Dansen runt stången leds med glädje och fart av Åsa Grumer. Musiken står Åsa och Anders Grumer för, på fiol, och familjen Strandberg på det mesta. En riktigt härlig tradition! Att vi numera lägger vårt firande så tidigt som klockan elva uppskattas verkligen. Nu har man hela dagen kvar till vännerna, sillen och vad man nu vill hitta på efter denna, den allra somrigaste början vid Segerstabyns skola.

Första Adventsfirande och Julmarknad söndagen 27/ 11 i kyrka och Församlingshem. Dagen började med Adventsgudstjänsten i Segerstads kyrka kl.11. Vi tänker oss det här som ett riktigt bra samarbete kyrka/ hembygdsförening. Mycket folk i kyrkan, en riktigt fin adventsstämning, kyrkokör och ljus. Det skulle kunna bli en ny fin tradition. Vi hade bett att kyrkan skulle hållas öppen och ev. bemannad medan julmarknaden pågick. Den som ville skulle kunna gå in, sitta en stund, tända ett ljus, kanske rent av få lyssna på musik, tänkte vi. Vi vet faktiskt inte om det blev så. Ingen jag frågat på pastorsexp. vet om hur det ordnades eller om, det ordnades. Nästa år ska vi vara mer uppmärksamma på den stilla stunden i kyrkan och kanske rentav hinna sitta där en stund själva. I år hade vi mer än fullt upp med julmarknaden, med risgrynsgröten, med alla stånden, med serveringen, pysselverkstaden som Victoria Grundtman organiserade, och med ponnyridningen som blev av tack vare Therese Almén. En lyckad satsning på barnen. Lotterier, bröd, godis, keramik, hantverk, läckerheter från Karterud, fårskinn och bokbord. Nytt för i år och värt att komma ihåg; var och en som hade bord och något att sälja skänkte en vinst till vårt lotteri. Tack vare det gick vi faktiskt med ekonomisk vinst och det är nog första gången i vår historia!

Så avslutas vårt verksamhetsår. Stort tack till alla som arbetar i Segerstads Hembygdsförening . Alla arbetar helt ideellt och ger av sin lediga tid, sin kraft och sitt engagemang, för att Segerstad ska förbli en bra plats att leva på för både små och stora. Tack alla som stöder föreningen genom att vara betalande medlemmar! Särskilt tack till alla som bor på annan ort men fortfarande behåller sitt medlemskap. Det stöder och uppmuntrar oss som just nu satsar våra krafter i Segerstads Hembygdsförenings styrelse.

Segerstad 9/3-17

På uppdrag av Segerstads Hembygdsförenings Styrelse

/ Elisabet Härenstam ordf./