

Årsberättelse för Segerstads Hembygdsförening 2018

Styrelse:

Ordf.	Elisabet Härenstam
Vice ordf.	Elly Johansson
Kassör	Malin Gustafsson
Sekr.	Ylva Ågren
Övr. ledamöter	Margareta Edsgård Victoria Grundtman Lars Gustafsson Mikaela Humble Thore Karlsson Arne Törnqvist Anne Walum Gunilla Östangård

Adjungerade	Gert Almén /puben Karl-Johan Holmberg/ puben Margaretha Jansson /hemsida
-------------	--

Valberedning	Carl- Axel Hederos Lars Hjelm
--------------	----------------------------------

Revisorer	Bengt Edsgård Per Sandbu
-----------	-----------------------------

Sammanträden:	Under året har vi haft 6 protokollförda sammanträden samt icke protokollförda arbetsmöten plus möten om kyrkans planer på försäljning av Segerstads Församlingshem.
---------------	---

Medlemsantal:	I årsberättelsen för 2017 kan man läsa vårt ledsna och förvånade utrop om kraftigt sjunkande medlemsantal. Vi gissar nog nu, efter närmare koll att det var en felräkning från vår sida som gav 2017 ett så dåligt resultat. 2018 är vi uppe i 142 betalande hushåll.
---------------	--

Årsavgiften:	150 kr per hushåll
--------------	--------------------

Utskick:	Vi har gjort 7 utskick under året för att inbjuda till olika möten och evenemang. Vi åker själva runt och stoppar i varenda brevlåda i Segerstad. Vi har efterlyst mailadresser till de utsocknes som stöder oss. De som inte lämnat mailadresser får utskicken via post till sina hemadresser som förut. Ca 40 pers.
----------	---

Annonsering:	Till Adventsfesten Första Advent annonserade vi i GV-Nytt.
--------------	--

Genomförda arrangemang under år 2018:

Årsmötet 2018 hölls 12/3 i Magasinet. Det mest fantastiska som inträffade var förstås att Malin Gustafsson, under själva årsmötet, erbjöd sig att vara den kassör vi desperat behövde och saknade. Jubel!

Valborgsmässofirande på Liljenäs Gård. En fantastisk fest med ca tvåhundra besökare. På den vackert ordnade logen med nyinköpt ljusgirlang, med dukade bord, vitsippor och levande ljus, gräddade Victoria sina härliga våfflor. Det fanns kaffe och saft, varm korv och bröd och allt hade strykande åtgång. Teater Mimulus var tillbaka med en ännu häftigare eldshow än året innan! Brasan brann livsfarligt vacker och regnet kom i exakt rätt stund. Ett otroligt fint lotteri hade vi också, med vinster av det allra bästa slag. Köttlåda från Karterud. Trädgårdsredskap från Karlstad Redskap. Hembakat! Det var Irene och Bobo Jensen som än en gång upplåtit gård, loge och RIS ! Vi tackar dem varmt för detta.

Grillkväll vid Magasinet 25/5 Traditionsenligt ordnade Gert och Karl-Johan med grillfest för Hembygdsföreningens medlemmar. I kvällssolen samlades ca 40 pers. med medhavda godsaker att grilla och med chansen att köpa en sista öl från puben innan sommaruppehållet. Stort tack till Gert och Karl-Johan för allt arbete de lägger ner för trivsel och samvaro.

Midsommarafton vid Segerstabyns skola!

Elvakaffe i gröngräset. Var och en har med egen fikakorg eller köper av Cafe Mynta. Hembygdsföreningen (läs Thore) har ordnat stängen, rensat den från allt gammalt och visset, fixat najtråd och tänger. Massor av löv fanns på plats. Var det också Thore? Och Gunilla! Över hundra personer kom och solen sken som den skulle förstås. Åsa och Anders Grumer spelade fiol och ledde dansen i dubbla ringar runt den vackert klädda stängen. Allt var precis som det ska vara på midsommarafton i Segerstaby.

Arbetsdagar på Magasinet

Några soliga sommardagar la medlemmar i styrelsen på att måla och reparera Magasinet under ledning av Mikaela Humble / Värmlands Byggnadsgille. Där jobbade också Thore, Ylva, Margareta, Gunilla, Lars, Malin, Daniel, Astrid, Olle och Anne! Mycket slit och mycket skratt. Magasinet blev falu-rödmålat och den dåliga väggen som vetter åt vägen, är åtgärdad. Storartat! Ett härligt knytkalas på det, när arbetet var klart. En tanke väcktes också, om att ev. ta upp ett nytt fönster för att få in mer ljus.

Föredrag om Uzbekistan.

I Magasinet 31/10 berättade Margaretha Jansson inspirerande om sin resa i Uzbekistan och visade fantastisk fina bilder. Kaffe och smörgås på hembakat bröd. Ca 25 besökare hade vi och det är väldigt lagom i vårt lilla Magasin.

Första Advent söndagen 2/12 hade Hembygdsföreningen sin kanske ”Sista Första Advent” i Församlingshemmet. Till vår stora bestörtning och sorg hade vi just fått kännedom om ”kyrkans” planer på att sälja Församlingshemmet. Men det är som vanligt i Segerstad att man inte lägger sig ner och dör inför smällarna. Man tar nya tag och Hembygdsföreningen fyllde hela Segerstads kyrka till Första Advent. Hosianna!

Efteråt hade vi ca 200 gäster i Församlingshemmet och ett jättefint program:

Hemkockt risgrynsgröt med allt som hör till. Kaffe och hembakad saffranskaka med visprädde och lingon. Lotterier med fina vinster. Köttlåda från Karterud, snöredskap från Karlstad Redskap, julgran med belysning, böcker, hembakat, och en stor flugsvamp från Häxans Skog med fönster och dörr och liten skylt ”Tomtarnas Församlingshem”.

Kl. 13 kom småtomtarna från Segerstad och spelade fiol under ledning av Åsa Grumer. Det sötaste ni sett! Kl. 14 kom Lagårds-Anna direkt från Mårbacka. Det var Eva-Mi Tapper som gjorde en otroligt fin föreställning. Hon berättade Selma Lagerlöfs Julnatten och fick oss alla att sjunga Stilla natt, Gläns över sjö och strand och Nu tändas tusen juleljus. Det var en upplevelse utöver det vanliga och minsta barn satt knäpptyst och bara lyssnade på henne. Det var så andaktsfullt att någon sa, att det var så fint så ” nu hade en ju inte behövt gå i kyrkan.” Dagen avslutades med en stämningsfull musikstund med Ylva Ågren på cello, Åsa och Frida Grumer på fiol, Yvonne Domare på piano. Vi hoppas alla att det inte var sista gången vi firade vår Advent i kyrka och Församlingshem.

Fönsterreoveringskurs 16-17 /3 -19 hos Mikaela Humble i Kärre. Värmlands Byggnadsgille. 8 deltagare fick lära sig att skrapa och kitta och greja och måla. Gamla fönster blev som nya under professionell ledning. Magasinet's fönster togs om hand av kursdeltagarna och båda dagarna bjöd Hembygdsföreningen som tack på lunch och kaffe. Mikaela Humble satsade helt ideellt, både sin tid och sitt kunnande på den här kursen och vi tackar henne varmt.

Puben i Magasinet har varit fortsatt succe'. Tack vare Gert och Karl-Johan kan medlemmar i Segerstad Hembygdsförening mötas i Magasinet varje sista fredag i månaden för trivsam samvaro och många olika sorters öl. Alkohol fria alternativ är en självklarhet. Pubens bokhylla med böcker att låna, ta eller ge bort förändras hela tiden. Nya böcker tillkommer, andra finner sina läsare och försvinner. Till puben i Magasinet kommer nyinflyttade Segersta'bor och kan knyta kontakter. Hit kommer gamla vänner för att koppla av och trivas.

Gert och Karl-Johan gör allt detta arbete, köper in öl och godsaker, ställer i ordning, helt ideellt. Nu ska vi bestämt skicka dem till Kulinarika för att tacka dem ordentligt.

Magasinet har varit uthyrt 6 gånger under det här verksamhetsåret.

Vi tar fortfarande bara 100 kr per gång. Stolar och bord har lånats ut vid fem tillfällen. Gratis för medlemmar.

Skidspår! Tack vare Gert och Hembygdsföreningens spårmaskin kunde Segersta'borna ta till vara de sköna dagar med snö som den här vintern ändå bjöd på. Spåren gick i en vacker slinga runt gårderna i Segerstaby. Inte en backe i sikte ! Härligt, inte minst för pensionärer.

Skrivelse och möten ang. Församlingshemmet.

25/10 -18 kallade Kyrkorådet till möte i Åstorpsgården för att informera om planerna för ev. försäljning av Församlingshemmet. Mötet resulterade i att Hemb.för. styrelse gjorde en skrivelse (bil.1) för att ställa frågor och ge vår syn på saken. Vi fick inget svar på vår skrivelse. Vid oktobermötet inbjöd "kyrkan" till nytt möte i Segerstad 17/1-19. Vi ordnade ett eget möte (bil.2) i Församlingshemmet 20/11 för att se hur stort engagemanget var bland Segerstaborna och för att få ett underlag inför nästa möte med präst och kyrkoråd. Kanske nya lösningar kunde komma upp. De som kom visade stort engagemang, särskilt gällde det de yngre. Den gemensamma önskan var att Församlingshemmet på nytt skulle bli ett hem och en mötesplats för Segerstaborna. Massor av idéer och frågor. Alla förordade samarbete kyrka/ hembygdsförening. Vi såg fram mot nästa möte med präst och kyrkoråd. Mötet hade av "kyrkan" satts till 17/1. Vi skickade själva ut meddelande om det till alla som varit med på vårt möte och visat sitt aktiva intresse. Tack och lov att vi inte hade åkt runt och stoppat i alla Segerstads brevlådor. Kvällen före ställdes nämligen mötet in genom ett telefonsamtal från Kyrkorådets ordf. June Sandberg till Hemb.f. ordf. Elisabet Härenstam! Som vi fick ringa och maila och sms:a för att hindra folk från att åka ut i mörker och halka helt i onödan. Skälet var att de hade "inget nytt att informera om". Nästa möte vi kallades till var 6/3 -19 i Åstorpsgården. Enligt de som var med, var det ett möte med ett något öppnare förhållningssätt och en trevligare ton än tidigare. Nu hoppas Segerstads Hembygdsförening på konstruktiva samtal och ett gott samarbete med kyrkoråd och präst. Vi behöver verkligen en mötesplats i Segerstad och det behöver "kyrkan" också.

Så avslutar vi verksamhetsåret 2018 med det allra varmaste tack till alla medlemmar i Segerstads Hembygdsförening och till ledamöterna i styrelsen. Särskilt tack till dem, som med den äran, gjort sitt första år som ledamöter.

På uppdrag av Segerstads Hembygdsförenings styrelse 19/3-19

/ Elisabet Härenstam. ordf./